Maria Theresia Ongenae Geboren op 22-11-1825 te Sint-Kruis-Winkel Overleden op 13-08-1899 te Sint-Kruis-Winkel Bekijk meer bidprentjes op <u>www.indeken.be</u> De wonde die gij mij toebrengt, o God, is zeer diep.... maar het is geschied zooals het u behaagd heeft.

H. Aug. — Job.

+

BID VOOR DE ZIEL

VAN DAME

MARIA TERESIA ONGENAE

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

CAROLUS VAN ACKER

Lid van de Confrerie van het H. Hert van Jesus, van de H Barbara, van den wekelijkschen Kruisweg en van de Gilde van het H. Kruis.

geboren te Wynkel-Ste-Kruis den 22 November 1825 en aldaar godvruchtig overleden den 13 Augusti 1899, versterkt met al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Op Haar betrouwde het hert van haren man, zij lette op den omgang van haar huis, en zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten. Prov. 31, 11.

God die met voorliefde zijne uitverkorenen beproeft heeft haar harde beproevingen overgezonden, maar aan Gods wil volkomen onderworpen, was en bleef zij altijd de sterke vrouw die haren man ondersteunt en zelf hare krachten put in het geloof.

Tob. xii. 13.

Beminde Echtgenoot, mijne vreugde en mijne kroon, weest toch niet ontroostbaar. Ik ben wel voor de aarde gestorven, maar ik leef met Jesus in den hemel. Onderwerp u aan Gods wil en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijn toevlucht.

(300 dagen aflaat).

Mijn Jezus, bermhertigheid. (100 dag. afl.)

