

Angelique Bracke

Geboren op 14-11-1918 te Overmere

Overleden op 30-06-1951 te Destelbergen

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

De mens leeft korte tijd, en vol smart. (Job. 14,1)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

ANGELIQUE BRACKE

echtgenote van Mijnheer

FRANS DE SCHRIJVER

geboren te Overmere, de 14 November 1918 en god-
vruchtig overleden te Destelbergen, de 30 Juni 1951.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

In den vollen bloei van haar jaren, in het grote geluk om haar eerste kind en de trouwe liefde van haar man, werd zij door God opgeroepen naar een beter leven.

Haar man en gans haar familie treuren om het verlies van deze toegewijde echtgenote en moeder. Van haar mag gezegd worden dat zij een sterke vrouw was, in den bovennatuurlijke zin van het woord : jaren lang bleef zij aan haar lijdensbed gekluisterd en geen enkel opstandige klacht ontviel haar lippen; met een bewonderingswaardig geduld en onderworpenheid van Gods H. Wil heeft ze haar lijden en smarten gedragen. Haar zachtheid en gelatenheid was een stichtend voorbeeld voor al dezen die haar omringden.

Beste man, die mij nacht en dag met zorgen hebt omgeven ik zal u eeuwig dankbaar zijn. Moge O. L. Heer u alles vergelden wat gij voor mij zo liefdevol hebt gedaan. Ons geluk hier op aarde was kort, een voorbereiding op ons eeuwig geluk hierna. In den Hemel zal ik God bidden opdat Hij verder op U mocht waken.

Mijn liefste kindje Hugo, graag had ik nog lange jaren voor U geleefd en gezorgd; het heeft niet mogen zijn : blijft braaf en godsdienstig, bemin en eerbiedig Vader en gedenk uw moedertje, die alles voor U gaf, steeds in uwe gebeden.

Duurbare Ouders en familieleden, dank voor uw genegenheid gedenkt mijn ziel in uwe gebeden en tot weerziens.

R. I. P.



Uw deelneming in het verlies van haar die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbeminde overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

Druk. Van Autreve Destelbergen.