

Karine Baert

Geboren op 02-03-1969 te -

Overleden op 09-09-2007 te -

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Aandenken aan

Karine Baert

Geboren op 2 maart 1969 en overleden op 9 september 2007

ZONDER JOU

Om te aanvaarden dat jij sterven moet, jij zo vol levenswil,
jij die je beste krachten schonk aan de zorg voor anderen,
dat valt ons zwaar. Nog zovelen hadden je nodig,
zovelen houden van jou en voor ons was je leven nog niet voltooid.

De ongeneeslijke ziekte die al je levenskracht wegnam en ondermijnde
heeft wonden geslagen in ons hart en bij herhaling doen zeggen: waarom jij?
Jij met je voorliefde voor paarden, was zo fier toen je samen met je vrienden
met je tweespan het Vlaamse landschap doorkruiste.

We hebben geen antwoord gekregen dat ons voldeed, maar wel ben je
onvergetelijk geworden in ons leven. Terwijl jouw krachten minder werden,
ging er een kracht van jou uit die jouw zwakke lichaam overtrof.

Jouw sterven kunnen we niet aanvaarden, maar in ons hart zal je altijd bij ons blijven.

Zonder jou was ons leven armer geweest.

De familie dankt u voor uw steun en medeleven.

