

Maria Lapere

Geboren op 24-12-1907 te Staden

Overleden op 17-10-1996 te Roeselare

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Maria LAPERE

weduwe van de Heer Octaaf CARDOEN

geboren te Staden op 24 december 1907 en
overleden te Roeselare op 17 oktober 1996,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

—
De families : LAPERE - VANDAMME
CARDOEN - VERSLYPPE

*danken u voor uw gebed
en blijken van medeleven.*

Druk Coppens, Staden - Tel. 051/70 35 04
Rouwbegeleiding - Funerarium H. Casler - Swaenepoel, Staden

www.indeken.be

Geen zweem van bitterheid
ligt over dit sterven...
haar dood is immers de schone voleinding
geworden van een leven dat als een rijpe
herfstvrucht in Gods handen is gevallen.
Dit is de blijde zekerheid die het zal halen
op ons menselijk verdriet dat ons hart
vervult omwille van haar heengaan...
hierbij komen zovele herinneringen bij ons
op. Na de dood van haar echtgenoot
bracht ze nog ruim twee jaar door in
Home St.-Jan, in stille eenvoud, bezorgd
om kleine dingen, steeds met een open
oog naar de deur waardoor als het tikken
van een klok haar familie op bezoek
kwam, waardoor vrienden en kennissen
onverwacht een nieuw verhaal brachten,
ze werd niet vergeten en was gelukkig om
elke nieuwe dag. Zo is ze nu heengegaan
na vijf weken stil lijden, zonder verbaal
kontakt maar met als afscheid een héél
zacht voelbare handdruk voor hen die
haar zò lief waren als dank.
We hielden zoveel van haar...
we vergeten haar niet.