

Rachel Jacob

Geboren op 24-07-1904 te Kaaskerke - Diksmuide

Overleden op 31-10-1967 te Diksmuide

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



BID VOOR DE ZIEL VAN

Rachel JACOB

Echtgenote van Michel DEWICKE

Geboren te KAASKERKE op 24 juli 1904
en haastig in de Heer ontslapen te DIKSMUIDE
op 31 oktober 1967, versterkt door de Troostmiddelen
van onze Moeder de Heilige Kerk
en de Pauselijke zegen.

Wij hebben hier geen vaste woonplaats maar zijn
op zoek naar de toekomstige. (Hebr. 13.14).

Op de vooravond van het Allerheiligenfeest, toen
wij ons zouden verheugen met de Heiligen en onze
afgestorvenen gedenken, is zij zo onverwacht heenge-
gaan.

Dit was niet volgens onze menselijke berekeningen
die verwacht hadden dat deze pas aangevangen rust,
na haar werkzaam leven, ons nog jaren bij elkaar
zou houden, want de taak van een echtgenote en
moeder is nooit ten einde.

Zoveel heeft God ons in haar gegeven. Zij was een
vrome sterke vrouw. Trouw stond zij haar echtgenoot
ter zijde in lief en leed. Zij was voor haar schoon
en groot gezin een goede en zorgzame moeder, meer
nog dan wij zeggen kunnen.

God gaf, God nam, zijn Naam zij gezegend.

(Job 1. 20).

Ons hart is vol treurnis, wij zullen haar zo zeer
missen. Toch zijn wij niet zonder troost, want " wij
weten dat God in alles het heil bevordert van die
Hem liefhebben ". (Rom. 8. 28).

Dierbare Echtgenoot, uw levensweg loopt eenzamer
verder, doch hij verwijderd ons van elkaar niet, maar

voert naar een eeuwig wederzien.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, mijn vreugde en
mijn kroon, blijft allen in vrede verenigd en volgt voort
de weg op dewelke vader en ik U zijn voorgegaan.

Gij inzonder, mijn dochter Kloosterlinge, moge uw
Godgewijd leven voor ons allen blijven ten beste spre-
ken bij God.

Dierbare neef, Priester-Missionaris, blijf ons, in het
verre Missieland indachtig aan het altaar.

Dierbare Familieleden, bij ons was die oprechte
genegenheid uit onze jeugd jaren bijgebleven: wij waren
altijd, en zijn nog steeds een. Maar nu is de keten ge-
broken, er ontbreekt een schakel. Ik ga de eerste vader
en moeder vervoegen. Laten wij één blijven in afwach-
ting dat wij eeuwig verenigd zijn in de vrede des Heren.

Heer, geef uw Dienares de eeuwige rust en dat het
eeuwig licht haar verschijne (Liturgie der overledenen).

Uw deelneming in onze rouw was een troost,
Uw goede gebeden waren haar een steun en sterkte.

Michel DEWICKE,

haar echtgenoot

Henri en Christiane DEWICKE-BALLOEY

Joris en Godelieve DEWICKE-HALEWYCK

Vrouw Maria Machteld DEWICKE O. S. B.

Gerard en Brigitte DEWICKE-HALEWYCK

Marcel en Ludwina DEWICKE-HAUSPIE

Maria DEWICKE en verloofde Kamiel ADRIAENS

haar kinderen

De familiën JACOB FERYN-DEWICKE-DEHOUCK.

Druk. G. Desmyter, Diksmuide.