

Richard Erauw

Geboren op 16-03-1886 te Letterhoutem

Overleden op 04-08-1947 te Sint-Lievens-Houtem

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Is de dood wat haastig geschied, bedroeft u niet, want de rechtvaardige die door een onverwachte dood wordt getroffen, zal in ruste zijn. Wijsh. IV, 7.

† BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER †

## **Richard ERAUW**

echtgenoot van Mevrouw

### **Georgine De Spiegeleer**

geboren te Letterhoutem, den 16 Maart 1886 en overleden te St. Lievens-Houtem, den 4 Augustus 1947, versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Uw geloovigen, Heer, gaan tot een ander leven over, zij sterven niet.

Opgevoed in de vreeze des Heeren heeft de duurzame overledene er zich op toegelegd Gods geboden te kennen en ze trouw in zijn hart te bewaren.

God wege zijn handelingen in een billijke weegschaal en geve acht op zijn eenvoudigheid, want als goede christen en trouw echtgenoot leefde hij in vrede met elkeen, en telde hij vele vrienden.

Maar toch is het een heilige en heilzame gedachte voor den overledene te bidden, opdat hij van zijn fouten bevrijd worde.

Duurbare Echtgenoot, vijf en twintig jaar hebben we samen wel en wee gedeeld, thans is het uur der aardsche scheiding gekomen en wel op 't onverwachts. Nochtans troost u met de gedachte dat ik als vriend van God een dal van tranen verlaat voor een rijk van vrede en vreugde. Van uit het hemelsch Vaderland blijf ik met u vereenigd door 't gebed. Ook U allen duurzame Familieleden en vrienden dank ik oprecht voor uw genegenheid. Ga voort met te bidden voor mijne onsterfelijke ziel tot we elkander terug zien in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. 7 j. afl.

Druk. Rob. De Canck. St. Lievens-Houtem. Tel. 298

Mevrouw Weduwe Richard ERAUW, geboren Georgine DE SPIEGELEER,  
De familiën ERAUW, DE SPIEGELEER, D'HONDT en DE WANDEL,

zeer gevoelig aan uwe blijken van deelneming in  
hun rouw, bedanken U barteljk.