

Julia Maria Lammens

Geboren op 21-09-1914 te Aalter

Overleden op 24-05-1963 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

O Moeder van Smarten, troost ons in onze droefheid,



Dit blijvend aandenken weze U een uitnodiging
tot een vroom gebed voor de Ziel
van Mevrouw

Julia-Maria LAMMENS

Echtgenote van Mijnheer
Albert VAN HOVE

Lid van de Gebedsaktie O. L. Vrouw van Goede Raad
geboren te Aalter, de 21 september 1914
en tot de Heer geroepen te Gent, de 24 mei 1963,
voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk en de Pauwelijke Zegen.

Heel haar leven was één geven, zich geheel geven om haar huiskring gelukkig te maken... dat was haar enige droom, haar enige voldoening. Zich offeren in reine onbaatzuchtige moederliefde, alles voor haar geliefden zich gevend en toen de krachten haar begaven, toen haar jonge leven gebroken lag, offerde zij zonder klacht, zonder oproer, al haar lijden in stilte aan de Heer voor 't geluk van hare dierbaren, overtuigd dat wij één met Christus, door ons lijden sereen te dragen, elkander sterken en heiligen. Bij Maria, onze hemelse Moeder, vond ze die wonderbare sterkte en in aanbiddende onderwerping vloog die vrouwe sterke ziel naar de Vader in de hemel.

Mijn beminde Echtgenoot, zo innig had ik u lief en wist dat ook gij mij even teer beminde, ge hadt me nog zo broodnodig. Wees moedig en sterk, omwille van onze kinderen. Ik bid God dat Hij u trooste, steune en sterke.

Mijn dierbare Kinderen, ik zag u zo gaarne, weest braaf en gehoorzaam aan vader en weest voor hem een sterke steun. God zegene en beware u. Geen woorden vind ik om u allen te danken voor uw niets ontziende allesofferende zorgen dag en nacht. Bij Vader in de hemel wacht ik op u in eindeloos geluk.

Beminde Moeder, Vader, Zuster en Broeders, dank voor alles, vooral voor uw vroom gebed.

O Moeder van Smarten, bid voor ons!



De Familiën
VAN HOVE,
LAMMENS,
SIERON,
VERSTRAETEN
en VAN DEYNSE,

danken U
voor uw gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.

PACQUÉ