

Lucia Aarts

Geboren op 20-04-1922 te Gilze (NL)

Overleden op 25-08-1988 te Alphen (NL)

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

LUCIA AARTS

echtgenote van

Karel Aarts

geboren te Gilze, 20 april 1922;
overleden te Alphen, 25 augustus 1988.

Allen,
die heel veel van haar hielden
danken u van harte
voor uw meeleven.

Alphen, 29 augustus 1988

„Als je de gordijnen open doet,
dan kan ik de bloemen zien.”

Zo wou ze op haar ziekbed
iedere nieuwe dag beginnen,
kijkend naar en genietend van
alles wat groeit en bloeit.

Maar veel meer dan plant en bloem
zag ze de mens,
voor wie ze kon zorgen,
die ze nabij kon zijn:
haar man,
met wie ze 40 jaar lang gelukkig was,
haar 2 kinderen en hun gezinnen,
de lieve kleinkinderen:
haar leven en haar trots.

De door ons mensen gevreesde ziekte
trof ook haar;
er moet heel veel in haar om zijn gegaan;
maar ze wilde niet klagen,
ze wilde het zorgende middelpunt zijn
voor gezin en familie.

Wij zijn haar dankbaar voor alles,
ook voor de zorg
die wij haar mochten geven
in haar laatste levensdagen.

We zullen ons haar blijven herinneren
door de onderlinge band te bewaren.